

Liturgie Kerstnachtdienst 2021



BLOEIEN IN DE NACHT

PG 's-Heerenberg-Zeddam
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
en verschillende gemeenteleden
Orgel: Joop Agelink
Midwinter- en eshoorn: Jannie Harmsen
M.m.v. een deel van de cantorij o.l.v. Jos Thomassen

Buiten horen we de midwinterhoorn...

Welkom

Kaarsen aansteken – door ouderling Ernst Haagsman

De eerste kaars mag branden,
We zien een beetje licht
Dat ook voor ons gaat schijnen
Is dat geen mooi gezicht.

Twee kaarsen mogen branden
Hun licht schijnt warm en zacht
Voor mensen in het donker
Als lichtpunt in de nacht

Drie kaarsen mogen branden
Vertellen het bericht:

Het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht

Vier kaarsen mogen branden
Zij geven ons weer moed
Nog maar heel even wachten
Dan wordt het licht en goed

De kaars van Kerst, die mag nu aan
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan
De Koning wordt geboren.

Zingen – Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.



Keizer Augustus vertelt – door Ron van der Blij

Kyriegebed

Zingen – O kom, o kom, Immanuel

cantorij: O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,

allen: zodat het looft uw naam, o Heer!
Wees blij, wees blij! O Israël! (*refrein*)
Hij is nabij, Immanuel!

vrouwen: O kom, Gij wortel Isaï,
verlos van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
O Herder, sla de boze leeuw.

allen: *refrein*

mannen: O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.

allen: *refrein*

allen: O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
refrein



De herbergiersvrouw vertelt – door Sijnje Heuvel

Zingen – Komt, verwondert u hier, mensen

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Die de hemel heeft geschapen
en versiert het firmament,
moet hier in een kribbe slapen,
wordt in hooi en stro gewend
Die de schone serafijnen
altijd heeft tot zijn gebod,
heeft de beesten als de zijnen,
laat zich steken in dit kot,

in de doeken, in de hoeken
van dit huiske zonder slot.



Jozef vertelt – door Marc Stokreef

Cantorij – Maria durch ein Dornwald ging

De tekst vertelt hoe op wonderbaarlijke wijze een dor woud terug in bloei schoot toen Maria met haar goddelijke kind Jezus voorbij kwam.



De herder vertelt – door Wim Nijman

Zingen – Stille nacht

cantorij:

Stille nacht, heilige nacht
Hoor, een stem fluister zacht
Het begint met een hemelse groet:
'Er zij licht' en de aarde wordt goed.
Woord van God als begin
Woord van God als begin

allen:

Stille nacht, heilige nacht
Heeft opnieuw hoop gebracht
Het wordt licht door een kind in een stal
Dat de wereld verwonderen zal
Levend woord in de nacht
Levend woord in de nacht

cantorij:

Stille nacht, heilige nacht
Zing een lied, onverwacht
Breng in donkere nacht het bericht
Ook voor jou is er leven en licht
Licht als in het begin
Licht als in het begin



Maria vertelt – door Lonja Koster

Cantorij – Er is een roos / The rose

Een combinatie van een oud adventslied en een lied van Bette Midler. De kern zit in de laatste regels: Onthoud gewoon dat in de winter diep onder de sneeuw het zaad ligt dat met de liefde van de zon in de lente een roos wordt.

Het verhaal van de Kerstroos – door ds. Henriëtte Nieuwenhuis



Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

Zingen – Sterrekind van Bethlehem

Cantorij:

Kind in Bethlehem geboren, ster in onze duisternis,
heel de wereld zal het horen dat er hoop op vrede is,
op een menselijk bestaan dat niet zal ten ondergaan!

Allen:

Warm ons met uw welbehagen, met uw liefde en uw moed
Sta ons bij in deze dagen, maak het leven heel en goed
Zonder uw barmhartigheid, raken wij de liefde kwijt.

Cantorij:

Vrede zal op aarde komen als een gouden dageraad
En wij mogen dromen dromen, ondanks oorlog, haat en kwaad.
Van een leven in het licht, met een hemels vergezicht

Allen:

Liefde, liefde eens gegeven, kleur ons leven rozerood.
Woord van recht en weg ten leven, zegen ons met wijn en brood.
Wees een wolk, een vuur, een stem, Sterrekind van Bethlehem

Mededeling over de collecte – door de diaken

Gebed – door ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Cantorij – The first Nowell

'De eerste kerst'. Over de herders in het veld en de drie wijzen die het kerstnieuws hoorden dat de koning van Israël is geboren.

Zegen – door ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Zingen – Ere zij God

Ere zij God
In de hoge
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen

Cantorij – Ding dong merrily

'Gloria, Hosanna in de hoge' werd door de engelen in de hemel gezongen, maar ook beneden op aarde door priesters en mensen. Laten we allemaal mee musiceren!

Collecte bij de uitgang

De opbrengst voor de diaconie gaat naar **Het Passion in Hummelo**. Time-out voorziening voor dak- en thuislozen. Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65

t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. 'S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de **eredienst en de kerkelijke gebouwen**. De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26

Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71

T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. 'S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Iedereen goede Kerstdagen en een gezegend 2022 toegewenst!

Teken van leven

Donker zijn soms mensendagen
als de onmacht hoop weerspreekt.
Nergens sporen van een teken
dat de ban van wanhoop breekt.

In de diepte het verlangen
om die stem weer te verstaan,
aangeraakt, gewenkt te worden
en opnieuw op weg te gaan.

Uitgezworven, vastgelopen,
een vaag heimwee naar het licht.
Speurend naar het kleinste teken
van een droom, een vergezicht.

Uit het dode hout geboren
al aanwezig in de nacht
groeit een twijg de angst te boven,
groene bron van levenskracht.

Margreet Spoelstra

Wilt u meer weten over onze gemeente?

Kijk dan op www.protestantsbergh.nl.

U kunt ook contact opnemen met de dominee: predikant@protestantsbergh.nl.